

◆ The City  
The Beach  
The **Hague.**

**Koninklijke  
Rolstoelroute**



## Koninklijke Rolstoelroute

Den Haag is de moeite voor een bezoek waard. De stad is toegankelijk voor alle bezoekers, met en zonder beperking. Speciaal voor degene die de Haagse binnenstad met rolstoel, scootmobiel of rollator willen ontdekken hebben we deze route uitgestippeld.

### Tips voorafgaand:

Geniet tijdens de route van de prachtige panden die je tegenkomt. Wil je de gebouwen van binnen bekijken? Deze korte opsomming geeft je inzicht in de toegankelijkheid van een deel van de gebouwen. Startpunt is Plein (in 10 minuten van Den Haag Centraal Station uitstekend bereikbaar met trams en bussen van HTM - [www.htm.net](http://www.htm.net)).

♿ = toegankelijk voor rolstoelers  
 (♿) = deels toegankelijk voor rolstoelers  
 X = niet toegankelijk voor rolstoelers of niet openbaar

X Ridderzaal - niet toegankelijk vanwege oude wenteltrap.

♿ Rondleidingen Binnenhof (bijvoorbeeld Tweede Kamer) - toegankelijk.

♿ Mauritshuis - toegankelijk. De bovenste verdieping is alleen bereikbaar met een kleine lift.

♿ Haags Historisch Museum - toegankelijk. Het museum heeft een speciale ingang voor bezoekers met een rolstoel, rollator of scootmobiel. Dit is de groene deur onder het bordes van het museum. Je kunt aanbellen bij de intercom waarna een museummedewerker je verder zal helpen. Ook is er een lift en een gehandicapten-toilet aanwezig.

♿ Escher in Het Paleis - toegankelijk. Escher in Het Paleis beschikt over een rolstoelplank voor rolstoelgebruikers (max. 250 kg draaggewicht). Deze bevindt zich bij de kassa. Elektrische rolstoelen zijn over het algemeen te zwaar voor deze plank. Alle zalen zijn drempelvrij en er is een kleine lift aanwezig (84 cm diep en 103 cm breed en max. 250 kg). Ook zijn er leenrolstoelen aanwezig bij de kassa. Laat je komst van

tevoren aan Escher in Het Paleis weten.

♿ Hotel Des Indes - toegankelijk. Het hotel heeft een draaideur en vaak staat de portier je op te wachten om te helpen. Voor rolstoelen is er een speciale lift. Daarnaast beschikt het hotel ook over een gehandicapten-toilet.

(♿)Onze Ambassade (voormalige Ambassade van de VS) - deels toegankelijk. Er is een extra ingang aan de zijkant. Een medewerker kan de deur openen. Op dit moment is er geen werkende lift; hierdoor zijn de tentoonstellingen slechts beperkt toegankelijk.

♿ Theater Diligentia - toegankelijk.

♿ Pulchri Studio - toegankelijk. De tentoonstellingen zijn gratis. Daarnaast beschikt de galerij over een café en binnentuin. Er is een gehandicapten-toilet aanwezig. Rondleidingen door het pand zijn op aanvraag mogelijk.

♿ Kloosterkerk - toegankelijk.

♿ Hotel Indigo - via parkeerplaats aan de zijkant (ter hoogte van de Postzegelboom / Gotische Zaal) - toegankelijk.

♦ Op de laatste pagina vind je een stadsplattegrond met 17 punten.

♦ Houd voornamelijk de rechterkant van het Lange Voorhout aan.

♦ Kijk goed om je heen. Er zijn tal van kleine en grote verrassingen langs de route. Zoals plaquettes waarop je meer informatie kunt vinden. Ook kom je lantaarns met kroontjes tegen. Deze geven de koninklijke route van de koets aan tijdens Prinsjesdag.

♦ Wil je een bezoek brengen aan één van de musea/restaurants/café's langs de route? Check de openingstijden op de desbetreffende website en/of [www.denhaag.com](http://www.denhaag.com).

♦ Meer weten over de toegankelijkheid van musea, attracties en openbare gebouwen? Raadpleeg [www.voorall.nl](http://www.voorall.nl) of [www.denhaag.com](http://www.denhaag.com) (toegankelijk Den Haag):

Deze route staat ook online op: [denhaag.com/nl/wandelen/koninklijke-rolstoel-route](http://denhaag.com/nl/wandelen/koninklijke-rolstoel-route)

Laten we instappen en begeef je in het spoor van de Gouden Koets.

**1. Startpunt Plein.** Vroeger was dit de kooltuin van het grafelijk kasteel. Nu zie je hier, in het midden van het Plein, het standbeeld van stadhouder prins Willem van Oranje en achter je, de skyline van Den Haag, een mengeling van woontorens en kantoren van de ministeries.

**2. Mauritshuis - ♿.** Links voorje staat het Mauritshuis, officieel het Koninklijk Kabinet van Schilderijen genoemd, met daarnaast het Torentje van de minister-president.

Rij door de poort. Die wordt ook de Grenadierspoort genoemd. De Gouden Koets (tijdelijk de Glazen Koets) past hier net tussen, wat elk jaar weer veel behendigheid van de koetsier vraagt.

**3. Binnenhof - ♿.** Neem een kijkje in het grafelijk kasteel en geniet van de bijzondere sfeer. Tegenwoordig zetelen hier de Eerste en Tweede Kamer. Wie weet kom je toevallig een politicus tegen? In de Ridderzaal, die tot de grootste gotische gebouwen van Europa behoort en niet als kerk gebouwd is, leest de Koning elke derde dinsdag van september de troonrede voor. Vanaf 2021 ondergaat het Binnenhof een grootschalige renovatie. Terug naar de Grenadierspoort en het Mauritshuis. Rij bij het Mauritshuis links de hoek om. Je bent hier aan de Korte Vijverberg.

**4. Kabinet van de Koning - X.** Het Kabinet van de Koning ondersteunt de Koning in de uitoe-

fening van zijn constitutionele werkzaamheden. Zo worden hier jaarlijks honderden bezoeken en ontvangsten voorbereid en behandelt de organisatie duizenden brieven van burgers en organisaties die de Koning verzoekschriften sturen.

Verderop (ook aan je rechterhand) zie je het **5. Haags Historisch Museum - ♿.** Naast de geschiedenis van de stad aan de hand van bijzondere stadsgezichten kom je hier meer te weten over de Oranjes, de gebroeders De Witt en Johan van Oldenbarnevelt.

Als je aan het eind van de straat aangekomen bent, neem dan een kijkje over de Hofvijver. Vanuit hier heb je een mooi uitzicht. Links bevinden zich het Mauritshuis, het Torentje en het Binnenhof en in de verte zie je de toren van de Grote Kerk.

Steek bij het zebrapad de straat over en rij tot het **6. Thorbecke monument.** Wil je meer weten over dit wit en zilver gekleurde kunstwerk? Kijk dan eens naar de plaquette op de grond en scan de QR-code met je smartphone.

Rechts voor je, achter de bomen zie je **7. Onze Ambassade (de voormalige Ambassade van de VS) - (♿).** Nog niet zo lang geleden was hier de Ambassade van de VS gevestigd. West Den Haag en ANNA Vastgoed & Cultuur hebben er een nieuwe culturele instelling voor de inwoners en bezoekers van Den Haag van gemaakt.

Draai je nog even om en kijk naar de overkant van de straat. De Koninklijke Schouwburg is één van de oudste schouwburgen van Nederland.

**8. Haagsche hopje.** Wist je dat de bedenker van het Haagsche hopje aan het Lange Voorhout nummer 92 heeft gewoond? Juist, Baron Hop. De hopjes zijn onder andere te koop in onze The Hague Info Store (in de centrale bibliotheek, Spui 68 - [www.denhaag.com/nl/welkom-bij-the-hague-info-store](http://www.denhaag.com/nl/welkom-bij-the-hague-info-store)). Wil je ze liever bestellen en thuis laten bezorgen? Dat kan via [www.souvenir-denhaag.nl](http://www.souvenir-denhaag.nl) (alleen binnen Nederland).

Links zie je de witte bank ter nagedachtenis van Koningin-moeder Emma.

Rij tot huisnummer 74. **9. Museum Escher in het Paleis** - 🏰. Dit voormalige winterpaleis van Koningin-moeder Emma was tevens het werkpaleis van de vorstinnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. Koningin Juliana begon vanuit dit paleis als eerste haar rijtocht in de Gouden Koets bij de opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag. Wellicht heb je eens oude foto's gezien van het traditionele zwaaien van de koninklijke familie op het kleine gouden balkon aan de voorgevel. Het nu gevestigde museum laat de bijzondere werken van M.C. Escher zien.

Op het pleintje voor het museum heb je een prachtig uitzicht over één van de mooiste lanen van Nederland. Zeg nou zelf, je voelt je toch al een beetje prins of prinses. Zie je het middenpad? Dit is het schelpenpad waar de Gouden (Glazen) Koets elk jaar overheen rijdt. Talrijke in oranje geklede toeschouwers langs deze route zwaaien op de derde dinsdag van september vanaf het Lange Voorhout naar de Koning, de Koningin en hun koninklijke stoet.

Las hier een korte pauze in om meer te lezen over het **10. Het Lange Voorhout**. [www.denhaag.com/nl/lange-voorhout](http://www.denhaag.com/nl/lange-voorhout)

Geniet van de sfeer en/of breng een bezoek aan het restaurant of café van **11. Hotel Des Indes** - 🏰. Hotel Des Indes heeft al veel beroemdheden mogen verwelkomen. Dit 5-sterrenhotel staat bekend om zijn luxe high tea.

Naast het standbeeld "De Flaneur" vind je aan het Lange Voorhout ook de Spaanse, Zweedse en Britse ambassade. Wist je dat hier op nummer 32 de Nederlandse ontdekkingsreiziger Alexandrine Tinne heeft gewoond? Later ontdek je (aan de overkant van de laan) het mooie gebouw met het muziekinstrument bovenaan de deur (op nummer 13). Dit was één van de paleizen van prinses Sophie van Oranje-Nassau, de dochter van koning Willem II en Anna Paulowna.

**12. Huis Huguetan** - X op nummer 34 met zijn indrukwekkend interieur, is gebouwd door de familie Huguetan en heeft enkele koninklijke bewoners gekend. Daarnaast was dit de voormalige locatie van de Hoge Raad. Tijdens de

grootschalige verbouwing van het Binnenhof (vanaf 2021) zal dit pand tijdelijk dienst doen als onderkomen van de Eerste Kamer en een deel van de Raad van State.

Aan de overkant van de laan (er zijn hier meerdere oversteekplaatsen) bevindt zich de kunstgalerie **Pulchri Studio** - 🏰. Deze is gratis toegankelijk. Neem ook een kijkje in het café en de fijne binnentuin.

Enkele meters verderop kom je het standbeeld van Louis Couperus, één van de grootste Nederlandse schrijvers tegen. Hoe kan het ook anders, onderaan het standbeeld vind je zijn bekende uitspraak "Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar". Theater Diligentia - 🏰 verderop is het Haagse podium voor cabaret, kleinkunstmuziek en stand-up comedy.

**13. Het Pageshuis** - X op nummer 6. Heb je hem al gezien? De enige nog originele trapgevel in de Haagse binnenstad. In dit pand woonden jonge mannen die opgeleid werden als pages van de prins van Oranje.

Wil je een ander verborgen plekje ontdekken? Rij door de poort tussen de Algemene Rekenkamer en de Kloosterkerk. Links van het moderne pand uit de jaren '90 zie je de eeuwenoude muur van het voormalige Dominicanenklooster.

**14. De Kloosterkerk** - 🏰 heeft een speciale band met het Huis van Oranje. Zo zijn hier enkele prinses en prinsessen gedoopt.

Steek hier de straat over rechts zie je **15. Paleis Kneuterdijk (Raad van State)** - (🏰). Koning Willem II en Anna Paulowna bewoonden dit pand, ook wel het "Witte Paleisje" genoemd. Aan de achterkant van het paleis lieten ze de Gotische Zaal bouwen.

Rij hier via de Heulstraat richting het Noordeinde.

**16. Hotel Indigo** - 🏰. In dit voormalige pand van de Nederlandse Bank is Hotel Indigo gevestigd. Een prachtig gebouw waarin nog veel originele elementen zoals de hoofdkluis terug te vinden zijn.

Je bent nu aangekomen bij **17. Paleis Noordeinde**. Bij het werkpaleis van Koning Willem-Alexander eindigt de route van de Gouden Koets. Ter afsluiting van het ceremonieel gedeelte van Prinsjesdag vindt hier de balkonscene plaats. En 1x per maand komen de nieuwe Ambassadeurs op bezoek bij de Koning om hun geloofsbrieven aan te bieden. Is de vlag vandaag gehesen? Dan is de Zijne Majesteit in Nederland.

Neem plaats onder de monumentale postzegelboom. Geniet even na en kijk om je heen. Dan zie je het Ruitersstandbeeld van Willem van Oranje, de ingang van de Gotische Zaal en het monument van Koningin Wilhelmina met daaronder de titel van haar biografie "Eenzaam maar niet alleen."

Heb je al plannen voor straks? Vlakbij vind je tal van restaurants, cafés en winkels. Ook de Paleistuin is een bezoek waard. Een fijne dag in onze stad!

Wil je nog meer weten over (koninklijk) Den Haag? Kijk dan eens op [www.denhaag.com/nl/koninklijk-den-haag](http://www.denhaag.com/nl/koninklijk-den-haag)

Verdere informatie over deze en andere wandelingen is verkrijgbaar bij:

The Hague Info Store  
Spui 68  
2511 BT Den Haag

Toeristische informatie:  
+31 (0)70 3618860  
[www.denhaag.com](http://www.denhaag.com)



[twitter.com/vvdenhaag](https://twitter.com/vvdenhaag)  
[twitter.com/the\\_hague](https://twitter.com/the_hague)



[/thisisthehague](https://www.facebook.com/thisisthehague)



WhatsApp: +31 6 553 768 53



[#thisisthehague](https://www.instagram.com/thisisthehague)



[ThisisTheHague](https://www.pinterest.com/ThisisTheHague)

**Uitgever:**

The Hague Marketing Bureau (THMB)  
P.O. Box 85456  
2508 CD Den Haag

E: [info@thehague.com](mailto:info@thehague.com)

I: [www.thehague.com](http://www.thehague.com)

**The Hague.**  
Marketing Bureau

**Redactie:** Carola Schwabl/THMB

**Fotografie:** Arjan de Jager, Frank Janssen en Gerrit Schreurs

**Vormgeving:** Arjan de Jager/TH&P

**Cartografie:** Carto Studio, Amsterdam

© Copyright 2020. Alle vermelde gegevens zijn onder voorbehoud. The Hague Marketing Bureau kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele druk- en/of zetfouten. Overname van gegevens is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever.



Paleis tuinen

Hofvijver

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

1

3

2

